



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΕΠΙΜΗΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΟ 4^Ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΝΑΟΥΤΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΓΟΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.8.2019, 11:00 Π.Μ.**

«Η αρετή είναι ανώτερη απ' τον πλούτο και χρησιμότερη απ' την υψηλή καταγωγή, γιατί όσα είναι αδύνατα για τους άλλους αυτή τα καθιστά δυνατά, κι όσα προκαλούν φόβο στους πολλούς τα υπομένει με θάρρος, και γιατί νομίζει ότι ο μὲν δισταγμός είναι μομφή και κατάκριση, η δε εργατικότητα έπαινος.»

Τα λόγια του Αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη θα μπορούσαν να αποτελούσαν την περιγραφή της ζωής του ανθρώπου, τη μνήμη του οποίου τιμούμε σήμερα. Του αείμνηστου Ανδρέα Βασιλείου Αρναούτη, ενός ανθρώπου, που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην πατρίδα μας από διάφορες επάλξεις, για περισσότερα από 50 χρόνια, σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς, πάντοτε με γνώμονα τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά.

Η απόδοση τιμής σε αξιόλογους ανθρώπους, που θυσίασαν τη ζωή τους αφοσιωμένοι στο καθήκον, φίλες και φίλοι, δεν είναι μια τυπική εκπλήρωση χρέους. Είναι μια πράξη συνειδητής έκφρασης εκτίμησης, σε ανθρώπους όπως ο Ανδρέας Βασιλείου Αρναούτη.

Ο Ανδρέας, γεννήθηκε στην Κοινότητα Αυγόρου, στις 29 Νοεμβρίου 1944. Γονείς του ήταν ο Βασίλης και η Ελένη Αρναούτη και ήταν το 5^ο παιδί και το μοναδικό αγόρι στην οικογένειά του. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και ακολούθως στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου από το οποίο αποφοίτησε το 1962. Ολοκληρώνοντας τη σχολική του εκπαίδευση, προσελήφθη στη ΣΠΕ Αυγόρου. Στα χρόνια που ακολούθησαν κατάφερε, με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που τον διέκριναν, να ανελιχθεί και να υπηρετήσει ως Γραμματέας, θέση στην οποία εργάστηκε μέχρι και τη συνταξιοδότησή του, το 2011.

Το 1967 νυμφεύθηκε με τη Μαρία Αρναούτη, το γένος Καμπέρη, με την οποία απέκτησε μία κόρη, ενώ αξιώθηκε να χαρεί και τρία εγγόνια.

Από μικρό παιδί ξεχώριζε για τη δίψα του για μόρφωση, καθώς και για τις ηγετικές και οργανωτικές του ικανότητες.

Με τα χαρίσματα της προσωπικότητάς του, έπαιρνε δύσκολες αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές, λαμβάνοντας όποτε χρειαζόταν την πρωτοβουλία και την ευθύνη της επιτέλεσης των νόμιμων καθηκόντων του, χωρίς φόβο και χωρίς ποτέ να δειλιάσει.

Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς του δράσης και καθώς ήταν άνθρωπος γαλουχημένος με αξίες και ιδανικά ανέλαβε ενεργό ρόλο στα αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα του ΘΟΙ Αυγόρου, το οποίο υπηρέτησε από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1991 μέχρι και το 2001.

Ο Ανδρέας Βασιλείου Αρναούτη υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του υπόδειγμα ενάρτετου και ηθικού ανθρώπου, που επεδίωκε σε κάθε ευκαιρία να αποδεικνύει με ανιδιοτέλεια τη φιλοπατρία του και τη μέριμνά του για το κοινό καλό.

Όταν γράφονταν οι χρυσές σελίδες του έπους του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, όταν η αντοχή και η υπομονή του λαού μας στην καταπίεση και στα βασανιστήρια των Άγγλων αποικιοκρατών δοκιμάζονταν σκληρά, όταν οι αδιαμφισβήτητες θυσίες των ηρώων μας διαδέχονταν η μία την άλλη, ο Ανδρέας Αρναούτης ήταν μόλις 11 χρονών παιδάκι. Ωστόσο, παρά το νεαρό της ηλικίας του, εντάχθηκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ, επιθυμώντας να υπηρετήσει με όποιο τρόπο μπορούσε τους σκοπούς και τους στόχους της Οργάνωσης, αφήφώντας κάθε φόβο και κίνδυνο.

Τον γνήσιο πατριωτισμό του επεδείκνυε σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε κάλεσμα και ανάγκη, προκειμένου να προσφέρει αφειδώλευτα τις υπηρεσίες του στον τόπο. Γεγονός που αποδείχθηκε έμπρακτα και το 1963, κατά τη διάρκεια των δικαιοδικών ταραχών, όταν εντάχθηκε στην εθελοντική εθνοφρουρά, στην οποία υπηρέτησε ως επικεφαλής των εθελοντικών αγωνιστών μέχρι και την κατάταξή του στην Εθνική Φρουρά, το 1964. Ως κληρωτός στρατιώτης υπηρέτησε με τον βαθμό του λοχία, ενώ μετά την απόλυσή του συνέχισε ως έφεδρος εθελοντής, μέχρι την ηλικία των 64 ετών.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να κερδίσει την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση, αλλά και τον σεβασμό όλων των συγχωριανών του, οι οποίοι το 2001, τιμώντας τον με τη ψήφο τους, τον ανέδειξαν Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, αξίωμα που υπηρέτησε μέχρι το 2004. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Κοινοτάρχης, ανέπτυξε πλούσιο κοινωνικό έργο, επιδιώκοντας να προσφέρει στην Κοινότητα και στους ανθρώπους της. Κατέβαλε άοκνες προσπάθειες και συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση έργων και υποδομών για αναβάθμιση και εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας.

Φίλες και φίλοι,

Ο Ανδρέας Βασιλείου Αρναούτη κατάφερε να ανταπεξέλθει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Με οξυδέρκεια, σωστή κρίση, διορατικότητα, και ταυτόχρονα θάρρος και ψυχραιμία διαχειρίστηκε με αποτελεσματικότητα πολλές δύσκολες περιπτώσεις. Ο Ανδρέας, δεν ήταν άνθρωπος μόνο των λόγων. Έπαιρνε πάντα την πρωτοβουλία και το ρίσκο της υλοποίησής των αποφάσεων του, αλλά και την ευθύνη των τυχόν λαθών.

Κυρίες και κύριοι,

«Οι τίμιοι άνθρωποι είναι οι αριστοκράτες της σύγχρονης εποχής» είχε πει κάποτε ο Ernest Renan, Γάλλος φιλόσοφος και ιστορικός.

Αυτό ακριβώς ήταν ο Ανδρέας Βασιλείου Αρναούτη, ο οποίος άφησε στο πέρασμά του τη δική του σφραγίδα. Τη σφραγίδα της προσήλωσης σε αρχές. Τη σφραγίδα της αξιοπρέπειας, που είναι το μόνο αγαθό, το οποίο καταξιώνει και εξυψώνει τον άνθρωπο στο πέρασμά του από τη ζωή.

Η μνήμη του Ανδρέα θα είναι αιώνια, γιατί αιώνιες είναι και οι αρετές που τον διέκριναν. Αιώνιες και πανανθρώπινες είναι και οι αρχές και οι αξίες, που ο Ανδρέας Βασιλείου Αρναούτη υπηρέτησε με πίστη και με συνέπεια.